

LITURGIE

voor de morgendienst op zondag 9 december 2018
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur	Middagdienst: 14.30 uur	
Ds. W.J. Plantinga	Ds. R. Bikker	
Gastgezin: fam. H. Braam	Gastgezin fam. H. Braam	
Oppas zaal 2 (0-3) Janna Meijer Evelien Meijer Anita van der Laan	Oppas zaal 1 (3-6) Elisabeth Raveling Ruben van der Laan	Oppas zaal 2 (0-3) Marcel Braam Marcha Braam
<u>Mededelingen</u> Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar mevrouw A. Buist-Werkman en worden weggebracht door Eppo en Ineke Hulzebos Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Kopij 'Het Kompas': De uiterste inleverdatum voor het inleveren van het kopij voor het kerstkompas is op 17 december. Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema voor vanmiddag is: "Aankondiging van de geboorte van Jezus." Kerstlijsten zondagsschool: In de komende weken kunt u iemand van de zondagsschoolleiding bij de deur verwachten. Ze komen u vragen om een financiële bijdrage voor de zondagsschool, hiervan kunnen we de kerstgeschenken betalen. (boekjes voor de kinderen van 0-10 jaar, dit jaar 65 stuks) Mocht u het liever willen overmaken? Dat kan, wilt u dit doen op de rekening van de kerk o.v.v. kerstgeschenken zondagsschool 2018. (NL91 INGB 0000 9673 15) Gaat u hier gebruik van maken, wilt u dat doorgeven aan Janna Meijer. <u>Mededelingen D.V.</u> Zondag 16 december 2018: Volgende week zondag worden de diensten gehouden in de hervormde kerk. De morgendienst begint om 10.00 uur. De middagdienst begint om 17.00 uur.		

'Scheur de hemel toch open'

Welkom en mededelingen

Aansteken van adventskaars, hiervoor mogen Dewy en Sarah naar voren komen

Zingen: Projectlied "Lichtdragers van God" (Melodie: Midden in de winternacht)

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Had Maria 't goed gehoord:
zij een zontje naar Gods Woord,

die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven.

Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Heer vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Opwekking 816 – Hoogste God

Kom kijken wat de Heer gaat doen,
wees stil voor zijn besluit:
Hij breekt de boog, het wapentuig,
en bant de oorlog uit.
O Machtige van Israel,
U staat aan onze kant.
Wij hopen op de God die wagens
in het vuur verbrandt.

O God van Jakob, groot en sterk
verhef uw stem en spreek;
de aarde beeft en alle bergen
storten zich in zee.
O Heer, die ons in leven laat,
al is ons hart verhard;
O God die bergen beven laat,
kom, overwin ons hart!
O God die bergen beven laat,
kom, overwin ons hart!

Refrein

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel,
prijns nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht
vermindert,
mijn adem stopt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven
zingen;
tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.

Refrein (2x)

Refrein:

Hoogste God, U draagt ons.
U staat altijd naast ons.
U bent onze schuilplaats.
U bedwingt de storm.
U blijft bij ons in ons diepste lijden.
Waar zijn wij zó veilig
als bij de hoogste God?

Al kolken zeeën om ons heen,
U bent de God die wind en storm
bedwingt.
Ik word stil en weet:
al wankelt alles, schudt de aarde
en gaan volken wreed tekeer,
mijn God heeft alles in zijn hand.
(2x)

Refrein 2x

Gebed

Wetslezing

Zingen: Opwekking 633 – Agnus Dei

Halleluja, halleluja,
want de Heer God Almachtig
regeert!
Halleluja, halleluja,
want de Heer God Almachtig
regeert!

Halleluja, heilig, heilig bent U Heer,
God almachtig!
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
U bent heilig, heilig bent U Heer,
God almachtig!
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
Amen.

Schriftlezing: Jesaja 63:15 tot en met 64:11 en Marcus 1: 9-11

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan

Zingen: Gezang 118:1,2

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans
doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst
verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Verkondiging

Zingen: Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Dankgebed

Inzameling van de gaven (Maranatha – Sela “luisterlied”)

Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst

Zingen: Liefdevolle Genade – Interteen

Waar ik ook ga, U bent bij mij.
Geen seconde, geen moment,
staat U niet aan mijn zij.
U omgeeft mij met Uw liefde,
U omgeeft mij met Uw trouw.
Daarom wil ik U danken,
en zeggen hoeveel ik van U hou.

Refrein

Ik hou van U mijn God,
ik hou van U, Jezus,
ik hou van U Heilige Geest. (2x)

Uit uw liefde koos U voor mij.
Door grote genade ben ik nu vrij.
U omgeeft mij met Uw vrijheid,
U omgeeft mij met Uw Geest.
Zonder Uw genade was dat niet zo geweest.

Refrein

Wat zou ons nog kunnen scheiden,
door Uw liefde zijn wij één.
Waarop zou ik anders bouwen
dan op U Koning, u alleen. (2x)

Refrein

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen